

Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij die durft te geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet : Waarom ?
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in de hemel kom.



GEDENK IN UW GEBEDEN

DE HEER

Julius DU TRANOIX

weduwnaar van mevrouw Irma SEGHERS

geboren te Sint-Maria-Horebeke op 18 september 1907 en overleden in huiselijke familiekring op 18 juni 1994, gesterkt door de gebeden uit de zieken- en stervendenliturgie.

Hij was één van de mensen hier uit de streek die jaren lang mijnwerker was geweest. Hij had zich ingezet voor zijn gezin. Nu was hij oud geworden. Hij zorgde voor zichzelf zo goed als het ging. Maar de ouderdom neemt je af en toe een stuk van je mogelijkheden af en wat vroeger vanzelf ging wordt dan een zorg. Hij was dan ook dankbaar voor wat men voor hem deed. Maar altijd miste hij weer zijn vrouw. Over alles

alleen moeten denken waar je met haar had willen over spreken, dat maakt je soms wat eenzaam.

De wereld om je heen wordt steeds kleiner.

De jaren, zij komen en gaan met wisselen van vreugde en verdriet zoals het wentelen van de seizoenen.

"Geen mens kan weten hoe wij God bevielien. die meer dan mensen weet van hart en zielen en liefst voor hen zijn hemel open ziet".

De families

DU TRANOIX, SEGHERS,
DE STOBBELAIRE en DE MEYER

danken U voor de blijken van
medeleven in hun rouw.

Druk. A. De Borre-Mincke
Steenweg 168, 9570 Lierde - Tel. (055) 42 20 91
Rouwleiding : Am. Marroyen,
Kasteelstraat, 9660 Brakel - Tel. (055) 42 26 08