

God, wees mij barmhartig



Vroom aandenken aan het leven
van de heer

ALFONS DU VILLE

weduwnaar van mevrouw
Maria-Melanie De Geyter

Geboren te Hemelveerdegem op 6 december 1901 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen op 29 mei 1979, gesterkt door het Heilig Sakrament van de Ziekzalving.

Danken voor Uw christelijk medeleven :
De Heer en Mevrouw Hubert Du Ville -
Herregods, kinderen en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Romain Henau -
Du Ville en kinderen,
De Heer en Mevrouw André Du Ville -
Van Damme en kinderen,
De Heer en Mevrouw Franz-Josef Schmidt -
Du Ville en kinderen,
De families Du Ville, De Geyter,
De Brakeleer, Van der Eecken.

Leven vanuit de hoop op Gods trouw.

Loof, mijn ziel, de Heer !

Een loflied voor de Heer, heel mijn leven,

een psalm, tot het laatst voor mijn God.

Zoekt het niet bij de groten der aarde,

bij een mensenkind dat u niet uitredt;

wijkt zijn adem, hij wordt weer tot aarde :

op die dag zijn zijn plannen voorbij.

Gelukkig wien Jakobs God bijstaat,

wiens hoop op de Heer is, zijn God ;

die geschapen heeft hemel en aarde,

de zee en al wat daarin is,

die tot in eeuwigheid trouw houdt.

Uit het boek der psalmen.