

Zalig deze die in den Heer sterven. (Apoc. XIV.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE-ZOË DUVILLE

Weduwe van

Mijnheer Richard DE NEVE

geboren te Hemelveerdegem, de 4 November 1874
en godvruchtig overleden te Idegem, de 22 Februari 1952, versterkt door de H.H. Sacramenten.

—
Laat ons deze deugdzaam vrouw en moeder bij haar afsterven loven, omdat zij in deze wereld in eenvoud en oprechtheid (Gods en, niet naar menselijke mate, maar naar Gods genade geleefd heeft.
(Cor.)

Zij was de sterke vrouw waarvan de H. Schrift de lof schreef : het hart van haren man vertrouwde op haar... zij opent den mond voor de wet der gerechtigheid en de moederlijke gediensigheid is op hare tong ; zij neemt acht op hare kinderen en overlaadt hem met moederlijke zorg : zulke vrouw zal geprezen worden.
(Prov.)

Duurbare kinderen, vaartwel ! God roept me uit mijn lijdens ; dat zijn heilige Wil geschiede ! Hierboven bij uw vader blijf ik u van harte beminnen lijk ik u op aarde bemind heb ! Gij echter blijft mijn lessen en voorbeelden indachtig ! Bemide familieleden, voegt een kort gebed voor mij bij uw avondgebeden !

Mijn Jezus, barmhartigheid !

O. L. Vrouw van bijstand, steun ons door uw voorspraak !

—
Uitg. Kindekens, koster, Idegem.

De familieën **DUVILLE, DE NEVE,
VAN DER PUTTEN en SOENS,**

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U