



Gelovend in het eeuwig leven  
bidden wij  
voor de ziel van

## **RACHEL DUVILLE**

weduwe van **Achiel Citters**

geboren te Hemelveerdegem op 22 november  
1904 en godvruchtig overleden in de Sint-  
Franciscuskliniek te Brakel op 17 oktober  
1985, gesterkt door het Sakrament van de  
zieken en de Apostolische Zegen.

---

### De families

Duville, Citters,

De Brakeleer en Geerts

danken U oprecht voor de blijken  
van genegenheid en deelneming in  
hun rouw en voor uw vroom gebed.

---

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem

De bijbel, Gods eigen woord, zegt : " Zij die  
hun best deden tijdens hun leven, zullen  
hiernamaals in vrede zijn". Het Requiem is  
oprecht gemeend voor een langdurige zie-  
ke : geef nu rust, o Heer, aan Rachel, die  
zoveel mensen heeft geholpen, altijd vriend-  
delijk was en goed. Deze hoop is niet ijdel,  
want Jezus zelf troost ons : "Ik zal niemand  
laten verloren gaan, die gelooft en ik zal  
haar doen opstaan op de laatste dag".

Wij geloven Jezus op Zijn Woord : de mens  
is niet geboren om alleen maar dood te  
gaan, maar om te leven tot ver, heel ver  
over de dood ; de ziel is onsterfelijk.  
Maar mensen moeten sterven om te leven,  
zoals het zaad eerst in de aarde moet  
gelegd worden en sterven om te kunnen  
leven en vrucht dragen. Dat heeft Jezus  
voorgetoond. Door Hem kunnen we verder  
kijken dan pijn, verdriet, ziekte, dood.

Daarom bidden wij :

Heer God, Schepper van hemel en aarde,  
die alle leven in handen hebt, al wat ons  
dierbaar is geven wij aan U af. Gij neemt  
het leven niet van ons af. Gij maakt het  
nieuw. Uw wil geschiede. Aan U zij alle  
lof en eer.

Onze-Lieve-Vrouw van de rozenkrans, wij  
hebben betrouwen op U.