

Herinner U de naam van Philemon, die ons is voorgegaan met het teken van het geloof.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Philemon DUYM

Echtgenoot van Mevrouw

CESARINA MEGANCK

geboren te Outer, de 21 november 1892 en er godvruchtig overleden, de 5 oktober 1968. Voorzien van de HH. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Deze duurzame overledene was een man met eenvoudig geloof, beoefende de naastenliefde. Want niemand deed hij kwaad en iedereen sprak over hem met genegenheid. Hij was gevoelig aan de vriendschap voor hem en was met weinig content.

De Heer heeft hem beproefd in de laatste tijd van zijn leven, maar in stille onderwerping droeg hij zijn kruis. De Heer zal hem vergelden naar het goede in zijn eenvoudig dagelijks leven.

Dierbare Echtgenote, de kelk van de beproeving is voorbij. Ik geef mijn leven terug aan de Meester over leven en dood.

Danken we de Heer omdat hij ons meer dan 50 jaar samen heeft laten leven in lief en leed. Wij danken Hem om het goede en offeren Hem de tegenslagen. De Heer kent onze harten. Moge de Heer U bijstaan. Ik reken op uw gebeden.

Beste Familie, dank om uw genegenheid en voor de bezoeken in mijn nood.

Beste geburen, dank om uw bijstand. Bid voor mij.

De Families :

DUYM,

MEGANCK,

GEEROMS,

en

MEGANCK,

De lijkdienst heeft plaats te Outer, op woensdag 9 oktober en de Sol. Namis heeft plaats op zondag 3 november 1968.

—
Drukkerij Waegeman, Preulegem, Ninove