

Al wordt mijn lichaam afgebroken
al sterft mijn hart
gij zijt mijn rots, mijn God,
de toekomst die mij wacht.

ps. 73



Dankbaar gedenken wij

EERWAARDE HEER

Jozef DUYTSCHAEVER

Hij werd geboren te Wetteren op 19 maart 1911

Priester gewijd te Gent op 6 juni 1936

Hij was coadjutor te Sleidinge, 1936

Onderpastoor te Opbrakel, 1936 - 1945

Onderpastoor te Zelzate, 1945 - 1958

Pastoor te Volkegem, 1958 - 1963

Pastoor te Olsene, 1963 - 1986

*Op rust te Volkegem en overleden te Opbrakel in het
St.-Franciscustehuis op 30 april 1992, gesterkt door
de H. Sacramenten der zieken.*

De familie dankt U oprecht voor uw gebed
en deelneming in haar rouw.

Met de woorden uit de liturgie van het kerkwijdings-
feest, zouden we dit priesterleven kunnen samen-
vatten: „Heer, ik heb U in de eenvoud van mijn hart
alles geofferd en ik zag met blijdschap Uw volk
rondom mij.”

Vijftig jaar heeft deze goede priester zijn beste
krachten gegeven in dienst van de Kerk, als opvoeder
van de jeugd en als pastoor.

Steeds vond hij zijn vreugde in het bezig zijn tussen
de mensen. Hij was gelukkig als hij alles met orde
kon laten verlopen, als er vrede was bij het besturen
van de parochie en als hij mocht voorgaan aan het
altaar en met volle stem een lied aanheffen, God ter
ere.

Op rust te Volkegem, temidden van de natuur, nam
hij de tijd om op zijn leven terug te zien. Vaak dacht
hij terug aan de vele goede medewerkers en
medewerksters, en hij noemde zo graag nog eens
hun namen.

Zijn hart was ook vol dankbaarheid voor allen die
hem in de ziekte en het verval van de ouderdom
hebben bijgestaan. En volledig bewust gaf hij zijn
leven terug aan God, aan wie hij zich in de volle
kracht van zijn jeugd had toegewijd en die beloofd
heeft, eenmaal alles te zullen herstellen en alles
nieuw te maken.

Dank u, E.H. pastoor om het voorbeeld van een
getrouwe, goedhartige priester, dat ge ons hebt
nagelaten. Wij bidden voor u en van waar ge zijt,
bid gij ook nog voor ons.