

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ontferm U onzer !  
Lit. H. Hart.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

## Achiel-Cyriel Eeckhout

weduwnaar van Mevrouw

**Irma DE PESSEMIER**

geboren te Nederbrakel,  
de 8 November 1885 en er godvruchtig overleden,  
op 22 Februari 1955,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De zoetste troost die ieder mens in de eeuwigheid meedraagt, is het getuigenis van het geweten dat hij steeds geleefd heeft voor God.

De dierbare overledene was een van die christenen van de goede oude stempel : diep godvrezend en oprecht godsdienstig, minzaam en gediensig, eerlijk en rechtvaardig. Als goede echtgenoot en brave huisvader, leerde hij zijn gezin steeds op te kijken naar de Hemel en hield hij al dezen die hem door de Goddelijke Voorzienigheid toevertrouwd waren op de weg der eer en deugdzaamheid.

Op het einde van zijn leven was hij ellendig geworden, maar al zijn lijden en beproevingen droeg hij met verduidelijking in vereniging met Jezus, wel wetend dat wie met Christus lijdt, in Hem ook eens verblijdt.

Mijn dierbare Zoons en Schoondochters, bij het einde van mijn leven kan ik niets anders dan U hartelijk te bedanken voor de liefdevolle toewijding met dewelke gij mij bejegend hebt in mijn oude dag. Dat God het U lone. Vaart intussen wel en leef schoon, braaf, deugdzaam, christelijk in « houe trou » aan God en zijn H. Kerk. Bidt en offert voor mijne Zielaferis en tot wederziens in de Hemel !

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De 4 akten voor de overledene a. u. b. 12 j. afl.

Heer en Mevrouw LUCIEN EECKHOUT-LAINÉ en kind EMILE ;

Heer en Mevrouw GEORGES EECKHOUT-TORTELBOOM en kinderen  
ROGER, JONNY en GUIDO ;

De Familiën EECKHOUT, DE PESSEMIER, DE PREZ, SAEYTIJDT.

Zeer getroffen door uw blijken van diep christelijk medevoelen,  
bieden U hiervoor hun welgemeenden dank.

Vendriessche, opv. Paul De Vleeschauer, Nederbrakel