

48

Sterven, is leven in het volle licht !



BID VOOR DE ZIEL

van

**Emiel-Victor EECKHOUT**

echtgenoot van

**Maria BAUWENS**

geboren te Nederbrakel, de 27 Maart 1889  
en godvruchtig overleden in St. Elisabeth's gasthuis  
te Ukkel, de 14 Juni 1948.

*Lid van den Bond van het H. Hart*

Zij sterven nooit onverwacht die altijd aan de  
dood denken.  
H. Anselmus.

Eenvoudig en minzaam in zijn omgang met  
anderen ; immer en altijd blij werkend, tot de Heer  
hem roepen kwam, zo is zijn leven ons tot een voor-  
beeld van echt diep-kristelijke opoffering en naas-  
tenliefde geweest. Zijn gedachtenis zal dan ook een  
zegen voor ons blijven.

Duurbare echtgenote, samen hebben wij lief en  
leed gedeeld ; in mijn laatste levensjaren zijt gij  
mij een sterke steun geweest om de last mijner ziekte  
met kristelijken moed te dragen ; heb dank, ook nu  
nog blijven onze zielen één.

Beste broeder, zusters en bloedverwanten, laten  
wij elkander voortdurend beminnen, bijzonder als  
wij voor elkander bidden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde.

300 dagen aflaat.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 dagen aflaat.

Vandendriessche-De Vleeschauer, Nederbr.

Zeer gevoelig aan uw blijken van welgemeende deelneming  
in de smartvolle rouw die ons treft, bieden wij U onzen oprechten  
dank.

Mevrouw Emiel EECKHOUT, geboren Maria BAUWENS ;  
De Familiën EECKHOUT, BAUWENS, VAN DORPE en ROSCAM.