

Een goed mens is een goed kristen!

†
VROOM AANDENKEN AAN DE

Heer Georges - Kamiel EECKHOUT

Echtgenoot van Mevrouw Cecile DE BRUYNE

Voorzitter van de Bond van de Grote en Jonge Gezinnen,
Lid van het Genootschap van het H. Sacrament en St.
Amandus en van de plaatselijke Boerengilde.

Geboren te Schorisse op 30 juni 1900, en tot het eeuwig leven opgeroepen te Oudenaarde op 20 december 1963 gesterkt door de HH Sacramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

De dierbare overledene, gekend door jong en oud, was een beginselvast man, die de rechte wegen lief had en die het Geloof niet kon scheiden van zijn leven. Als zakenman wordt zijn heengaan betreurd omdat hij uitblonk door rechtschapenheid en omdat hij een woord had waarop men kon bouwen. Hij was echtgenoot, vader en vriend die zichzelf nooit ontzag en nooit zichzelf zocht.

Als zorgzame echtgenoot en vader gaf hij aan zijn vrouw en kinderen al wat hij geven kon. Daarbij was hij een zichzelf-vergetend kristen die, in het verborgen, goed en mild was voor de armen en de zwakken. Zijn grote zorg en kommer gingen verder naar de Bond van de Grote en Jonge Gezinnen, voor wie hij als Voorzitter zoveel over had. Nooit werd er op Georges tevergeefs beroep gedaan. Altijd was hij bereid te helpen, te steunen en raad te geven. Hoe kon het anders of zo een echtgenoot, vader en weldoener werd door iedereen geacht en bemind. Hij kende immers niet anders dan vrienden.

Om U, mijn beste kinderen, had ik gewenst dat mijn eindvreugde niet zo spoedig was verschenen. In de zorgende bekommernis had ik geleerd op de Voorzienigheid te steunen en die heeft mij nooit beschaamd. Vertrouwt ook gij op Haar in de strijd om uw leven, onder het wakend oog van vader Zaliger en moeder. Gij, mijn kinderen, werkt U door vlijt, karakter, plichtsbef en godsdienstzin op tot mannen en vrouwen die waardig zijn mijn naam te dragen.

Lieve echtgenote en kinderen, dierbare moeder, broers en zusters, weest nu sterk en moge mijn aandenken U troost en berusting geven. Liefde is sterker dan de dood.

Gij allen, mijn talrijke vrienden en kennissen, ik zeg U geen vaarwel maar tot weerziens. Wij bidden voor elkaar en blijven verenigd in God.

Mevrouw Georges EECKHOUT-DE BRUYNE;

De Heer en Mevrouw Marnix EECKHOUT-HAELTERS en kinderen Marleen, Marc en Georges;

Mejuffrouw Irène EECKHOUT;

De Heer en Mevr. Eric EECKHOUT-WASTYN en kind Erica;

De Heer en Mevrouw Calix EECKHOUT-VERPOEST en kind Katleen;

Mejuffrouw Henriette EECKHOUT;

Mevrouw Richard EECKHOUT-DE ZAEYTIJDT.

De families EECKHOUT, DE ZAEYTIJDT,
DE BRUYNE en DE CONINCK

*danke U van harte om Uw geboden
en Uw blijven van innige deelneming.*