

... die, moe gewrocht en moe geleden,
een beter land is ingetreden. (G. Gezelle)



MOGE VOOR EEUWIG RUSTEN

de Heer

Jan-Baptist EECKHOUT

geboren te Brakel op 10 april 1895 en
godvruchtig overleden in St.-Elisabethkliniek
te Zottegem op 19 september 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Zijn levensloop kan bondig samengevat worden als volgt : « Hij werkte zich met moed en wilskracht door het leven ».

Hij deed zijn plicht iedere dag, ieder uur. Hij werkte al maar door tot op het moment dat de Heer hem van zijn werk riep, en hem uitnodigde naar een nieuw leven, een nieuw bestaan.

Hij heeft een gezegende ouderdom bereikt en toch was de roep van God nog onverwachts, zodat wij allen sprakeloos stonden. Op de benauwende vragen van lijden en dood weten wij met ons louter menselijk verstand geen antwoord. Alleen weten wij door Jezus Kristus dat dit alles dient om ons verder te brengen. Lijden en dood zijn de last van het op-weg-zijn. Hij is nu thuis. Voor hem is de oneindige dag van God nu zonhoog.

Het schoonste dat wij voor hem kunnen
doen is bidden voor zijn zaligheid.

Moge hij rusten in vrede.

De families EECKHOUT, SOLEME, MERCKAERT,
**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel