



Bewaar in uw geest het beeld en in uw
hart de vriendschap van

DE HEER

Karel, Aimé EECKHOUT

weduwnaar van Mevrouw

Blondina, Maria VAN DER STELT

geboren te Wetteren op 14 februari 1912 en
in huiselijke kring overleden te Steenhuize-
Wijnhuize (Herzele) op 19 juni 1995,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Oudstrijder 1940 - 1945

Lid N.S.B. Afdeling Wetteren en Herzele.

Aan Christine, Germain en zontje Peter :
je gezinnetje ; hij sprak veel over U en wist
je goed geborgen.

Filip, de lieveling van pépé, met Sonja en
de kinderen Matthias en Elleken ; hij vertelde
dikwijls over je camion en het gevaar op de
baan.

Carine zijn poppetje, met haar Quendatje :
sla je erdoor.

Freddy en Gaby met de kleine Christopher :
zijn wens je kleintje nog eens te zien maakte
hem zo gelukkig.

Cyriel... het was een zwaar jaar, je hebt
mij geholpen waar je maar kon, je liefde
was groot, ik was hier zo graag. De wens
van moeder, dat je voor mij zou zorgen, die
belofte heb je gehouden samen met Jeannette.
Ik ben jullie dankbaar voor de zorgen, alles
wat ik wou hebben jullie mij gegeven. Ik ga
nu bij moeder en samen zullen we over u
allen waken. Denk nog eens aan mij en
moeder, en bid voor ons

Aan mijn familie Yvonne en Albert, aan
Annie mijn petekind, Christiane en Walter
met man en kinderen, vaarwel.

Vrienden en bureu van Kwatrecht, meeke de
melkboer is er niet meer.

Dokter Delmotte, je was goed voor mij,
dank je wel.

De verpleegsters van het Wit-Gele Kruis,
dank U allen voor de zorgen aan mij
bested.

Cyriel en Jeannette Eeckhout-Braet,
kinderen en kleinkinderen,

De families Eeckhout, Van Der Stelt,
Van De Velde en Wettinck

danken om de blijken van deelname en
gebed.

Rouwcentrum Van Bever, Wetteren ☎ 3692008

DRUKKERIJ BULTINCK - KWATRECHT