



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Marcel EECKHOUT

**weduwnaar van Mevrouw
Suzelle VAN DAMME**

Geboren te Sint-Maria-Lierde op
17 september 1923 en overleden in
het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 28 februari 2003,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De familie.

Namis op zondag 13 april 2003 om 10.30 uur
in de parochiekerk te Sint-Maria-Lierde.

Zijn liefde voor zijn echtgenote was innig.
Het verdriet na haar dood
van zijn "Suzelleke",
die hem zijn kinderen schonk,
was daardoor des te pijnlijker.
Hij was een man met een hart van goud,
gezellig in de omgang
en vooral rechtschapen
ging hij in alle openheid door het leven.

Zijn passie voor de duivensport
werd weergegeven in de uitslagen die hij boekte.
Zijn dagelijks praatje daarover
met zijn gebuur en boezemvriend Adhemar
gaven hem steeds weer een opkikker.

Zijn broer Lucien mocht dagelijks
tot aan zijn sterven
het bezoek en hulp ervaren
van oudste broer Marcel.
De dagelijkse aanwezigheid en steun,
bij hem thuis,
van zoon Rudy
stelde hij ten zeerste op prijs
en gaf hem de kracht zijn ziekte te dragen.

Hij klaagde nooit
en als men hem naar zijn gezondheid vroeg,
antwoordde hij met een kwinkslag
"oud worden, vriend".
Vader en vriend, we blijven u gedenken.

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49