

« De Heer is verezen, Alleluia »



BID VOOR MEVROUW

Marguerite, Madeleine EECKHOUT

Weduwe van de Heer

Kamiel AUDOOREN

Echtgenote van de Heer

Germain DUMONT

Geboren te Balegem op 23 september 1908 en er overleden op 9 april 1977, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

« God, Gij zijt Heer over leven en dood. Gij hebt de mens naar uw beeld en gelijkenis geschapen. Gij zendt hem in de wereld en roept hem weer terug. Vader van barmhartigheid, Gij zijt de trooster der bedrukten, de steun der zwakken, schenk aan de beproefde familieleden troost in hun leed, geduld in hun smart, en aanvaarding van uw heilige wil. »

Zo bidden wij vanuit de " liturgie van de stervenden " voor Marguerite die van ons is heengegaan enkele uren vóór de Paaswake begon. Wij smeken de verrezen Heer dat Hij haar zuivert van zonden en voor eeuwig bij zich opneemt en haar laat delen in de onbegrensde paasvreugde.

Haar laatste bekommernis ging uit naar Germain en hun beider zorgenkint, waarvoor ze zoveel hebben gedaan, ondanks de beperkte wederliefde die ze konden verwachten.

Met dank zag ze ook neer op de hulpvaardige handen van familie, geburen en andere vrienden tijdens haar laatste lijdensweken.

Met allen die haar dierbaar waren bidden wij tot God voor haar eeuwig heil.



Danken voor uw christelijk medeleven:

De Heer Germain DUMONT, haar echtgenoot,
De Heer Kamiel AUDOOREN en kind,
De Heer en Mevrouw Armand DUMONT-FEVERY
en kinderen,
De Heer en Mevrouw Lucien DUMONT-DE VOS
en kinderen,
Mejuffer Marie-José DUMONT,
De families EECKHOUT, DUMONT, AUDOOREN,
MANNSENS en CROMBÉ.

Drukkerij G. Haesebeyt - Balegem - Oosterzele.