

Mijn taak is af, mijn werk volbracht
Mijn levensavond neigt ten nacht.
Ik zal met blij verlangen, mijn loon,
uit Gods hand ontvangen.

G.G.

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Maria,
Nathalia EECKHOUT**

geboren te Nederbrakel op 24 oktober 1893
en er godvruchtig overleden op 9 juni 1988,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.



De families

EECKHOUT, SOLEME en MERCKAERT

zijn zeer erkentelijk om Uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - Tel. (055) 42 20 91
Begraf. b.v.b.a. Raoul - Tel. (055) 42 24 49

Een langdurige ziekte maakte een einde aan
het leven van deze goede vrouw. Gelaten,
berustend, ja, opgewekt heeft zij de smarten
van het ziek-zijn gedragen en dat mogen wij
een heldendaad noemen.

Schoon was haar leven omdat zij mocht
terugzien op een leven van zorg en werk, van
liefde en toewijding, van edelmoedigheid en
opoffering. Alles heeft zij gegeven voor het
geluk van haar kind. Daarom werd zij bemind
door allen die haar kenden.

Thans is hier op deze wereld van kommer
en zorg, haar taak volbracht en is zij de
lange weg der eeuwigheid ingegaan.

Haar dood bedroeft ons, maar haar gedach-
tenis zal ons altijd aangenaam blijven. Beste
Albert en Martha, ik dank U zeer voor de
goede zorgen waarmee gij mij jaren hebt
gekoesterd. Gij had een plaats voor mij waar
ik mij steeds thuis heb gevoeld. Moge de
Heer uw goedheid overvloedig belonen.

Beminde kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, gij waart mijn trots. Verblijd
mij nu door uw genegenheid voor elkaar en
bidt voor mij.

Dierbare familieleden en vrienden, vaart wel,
eens zien we elkaar weer.