

De dood is de verlossing van vele ellenden;
zij is een schat voor dezen die godvruchtig
hebben geleefd.

†
BID VOOR DE ZIEL

van
MEVROUW

Marie EECKHOUT

echtgenote van Mijnheer **Valère Backaert**,
geboren te Leupegem den 19 Juli 1880
en godvruchtig overleden te St-Maria-Lierde,
den 25 Juni 1949, voorzien van de
HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid van alle godvruchtige genootschap-
pen.

Als een engel van den vrede heeft zij midden
ons geleefd: vriendelijk en eenvoudig, liefdadig
en verduelig, heeft zij als een tedere moeder,
het geluk rond haar verspreid. Daarom was zij
van God en van de mensen bemind.

St Greg.

Wat ons het meest vertroost zijn hare goede
voorbeelden en haar levendig geloof. Godvruch-
tig en heilig was haar leven, zachtmoedig en
vol liefde was zij voor haren echtgenoot en hare
kinderen.

Zoals het goud beproefd wordt door het vuur,
zo werd zij beproefd door het lijden. Pijnen en
ongemakken heeft zij verduelig en onderworpen
aan Gods Wil aanvaard, ze volmaken de kroon
welke God bereidt in den hemel.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
de Heer heeft mij tot Zich geroepen in zijnen
schonen hemel. Toont mij voort uwe liefde met
voor mij te bidde. En gij, mijn zoon-priester, die
mijn grote troost waart op aarde en mijn schoon-
ste kroon in den hemel, blijf mij indachtig aan
het altaar des Heren.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families **BACKAERT, EECKHOUT, DE BOSSCHER, DE LASSASIE** en
BLYAU danken U voor de blijken van deelneming, hun
betoond bij het afsterven van

MEVROUW

Marie EECKHOUT

Uitg. Surdiacourt, koster, St Maria-Lierde