

Zalig de doden die in den Heer sterven, Apoc.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie Georgette Eeckhout

echtgenote van Mijnheer

CÉSAR DOCLO

geboren te Munck-Swalm, den 23 Juni 1913 en overleden
te Everbeek St Jozef den 22 Mei 1949

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden

Mijn kwaal was zonder hoop op genezing: droeve maanden heb ik geteld, ellendige nachten heb ik doorgebracht, maar ik weet dat het lijden en de ziekte met verdueligheid en onderwerping verdragen ons een onvergankelijke kroon verzekert; want zij die met Christus één zijn, met Hem lijden en strijden, zullen ook eenmaal met Hem verheerlijkt worden.

Gelukkig de mens die dat verstaat en gedurende dit vluchtig leven zijn eeuwige zaligheid weet te verdienen.

Nav. Chr.

Beminde Echtgenoot, teergeliefd Dochtertje, duurzame Ouders, Broeders en Zusters, mijn laatste gedachten gingen ook naar U en het deed mij pijn u zo vroegtijdig te moeten verlaten. Nochtans niet mijn wil, o Heer, maar de uwe geschiede!

Hebt allen dank voor al uw goedheid en liefde. Van Heirboven zal ik samen met moeder voor u bidden.

Al wat ik u nog vraag, het is mij steeds in uw gebeden te gedenken. Tot weeziens bij den Heer.

Jezus, Maria, Jozef.

7 jaar en 7 q. afl.

H. Hart van Maria wees mijn zaligheid. 300 d. afl.

Een milde troost waren ons Uw blijken van kristelijke deelneming bij het afsterven van haar die ons zoo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën

EECKHOUT en DOCLO

Druk. Depessemier Everbeek,