

Biddend en dankend zijn wij hier samen  
in herinnering aan

## Mevrouw Martha EECKHOUT

weduwe van

### de Heer Rudolf DE RIJCKE

Zij zag het levenslicht te Nederename op 23 april 1913 en gaf haar ziel terug aan de Schep-  
per te Oudenaarde op 9 februari 1997, gesterkt  
door de Ziekensacramenten.

Wij weten dat de dood niet een einde is,  
maar een eeuwig begin. Daarom is onze droef-  
heid niet hopeloos. Met ziel en liefde blijft  
Martha bij ons voortleven. Wij denken aan hare  
hartelijke, nimmer rustende zorg voor man en  
kinderen.

Opgegroeid in een groot gezin, werd zij als  
jong meisje opgenomen in de plaatselijke tex-  
tiel, waardoor zij mede hielp de noden van het  
gezin wat te verlichten en later als getrouwde  
vrouw samen met haar man zorgde voor het  
onderhoud en de welstand van eigen gezin. In  
de oorlogsjaren moest zij een jaar lang, tijdens  
de krijgsgevangenschap van haar man, het al-  
leen redden. Ze bracht het met Gods Hulp tot  
een goed einde. Weer kreeg zij een zware last  
te dragen. Twaalf jaar moest zij haar zieke man  
verzorgen. Die taak heeft zij met genegenheid  
en een engelen geduld volbracht, zonder dat  
haar gezin er onder moest lijden. Zij was en  
bleef de spil van haar gezin en poogde nog  
anderen in nood te helpen.

Toen zij alleen achterbleef, wilde zij in haar  
huis blijven en wilde niemand ten laste zijn.  
Zij was er gelukkig en mocht steunen op de  
wederliefde en dankbaarheid van haar kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinderen. Haar da-  
gen waren gevuld met haar huistaken, bidden  
en breien voor al haar dierbaren. Een jaar ge-  
leden werd zij door een trombose verlamd.  
Omdat zij voortdurend verzorging nodig had  
werd zij in het H. Hart verzorgingstehuis op-  
genomen waar het medisch en verplegingsper-  
soneel haar de beste verzorging schonken. Na  
een kort lijden overleed zij, omringd door al  
haar dierbaren.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterklein-  
kinderen, voor uw welzijn schonk ik mijn ganse  
leven. Het was mij dan ook een bron van vreug-  
de en geluk te mogen steunen in uw liefde en  
zorgen.

Beste broeders en zusters, familieleden, ver-  
wanten en vrienden, zolang mocht ik delen in  
uw vreugden en genegenheid. Het deed deugd.

Gij allen die mij in uw liefde en genegenheid  
nabij zijt geweest, vraag ik nog slechts: ver-  
geet mij niet in uw gebeden.

---

Octaaf en Bernice DE RIJCKE - MEJOR,  
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,  
Laurent en Marie-José GHIJS - DE RIJCKE,  
kinderen en kleinkinderen.

Marc en Marie-Thérèse WULLEPUTTE -  
DE RIJCKE, kinderen en kleinkinderen,

haar kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinderen;

De families EECKHOUT, DE RIJCKE,  
DE KEUKELEIRE en DE VRIEZE.

De families danken U oprecht  
voor de blijken van deelneming en gebed.

NAMIS op zondag 9 maart 1997 om 9.30 uur.