

Zalig die in de Heer sterven



Wees in uw gebed indachtig JUFFROUW

**MARTHA MARIA EECKAUTE**

Dochter van wijlen Heer en Mevrouw  
Theodoor EECKAUTE-DE WAEGENAERE

Huishoudster van Dr De Cordier sinds 70 jaar.  
Geboren te Nazareth op 18 maart 1896 en over-  
leden te Deinze op 8 juni 1975, gesterkt met  
de laatste HH. Sacramenten der Zieken.

Wat de Heer Jezus gezegd en gedaan heeft :  
«Ik ben niet gekomen om gediend te worden,  
maar om te dienen» dat heeft de achtenswaar-  
dige overledene, als de «zorgende» Martha  
uit het Evangelie, in alle eenvoud, hoe moei-  
lijk dit ook is, zeventig jaren lang nagedaan ;  
zij leefde in dienstbaarheid zolang zij het maar  
enigszins kon.

Haar leven was naasten-dienst, naasten-liefde.  
Zij stond in rechtstreekse dienst van een ge-  
neesheer niet enkel, maar ook in rechtstreekse  
dienst van de ganse bevolking van Nazareth...  
velen heeft zij zien komen en gaen .... velen  
zullen haar blijven waarderen en achten.

Laten wij haar, die voor zovelen, zo dikwijls  
de deur heeft geopend nu dankbaar gedenken  
bij haar begrafenis. Laten wij in onze gebeden  
de Heer vragen dat Hij de deur van het eeuwig  
geluk wil openen voor haar wiens voorbeeldig

leven naastendienst-godsdiens is geweest.

Wij bidden : «Heer wij danken U voor al het  
goede dat zij voor ons heeft gedaan en waar-  
door zij een teken is geworden van de liefde  
die Gij ons toedraagt»

O.L.Vrouw van Nazareth bid voor ons.

De families EECKAUTE en DE WAEGENAERE,  
danken U voor de blijken van medeleven in  
de rouw die hen treft.

drukkerij sint-luc — rouwondern. everaert