

De mens en weet vandage niet
wat morgen hem zal brengen,
noch hoe noch waar de felle dood
hem in de weg zal springen.

G.G.



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

Richard, Marin EECKHOUT

echtgenoot van Mevrouw Suzanne EVERAET,
geboren te Nederbrakel op 9 juni 1926 en
aan de gevolgen van een smartelijk ver-
keersongeval overleden te Brakel
op 14 januari 1982.

Zonder taal of teken en op tragische
wijze heeft de onverbiddelijke dood een
naarstige werker, trouwe echtgenoot en va-
der van een groot gezin, in de bloei van
zijn mannenjaren meedogenloos uit het le-
ven weggerukt.

Toegewijd en stipt volbracht hij de ver-
antwoordelijke taak waarmee zijn werkge-
vers hem hadden belast. Behoedzaam en
vaardig reed hij dagelijks in de vroege
morgen met zijn vrachtwagen van boerderij
naar boerderij om de melk in de fabriek te
brengen. Jarenlang hield hij het vol, ver-
wierf het volle vertrouwen van zijn bazen en
bracht welvaart en geluk in zijn gezin.

Helaas er is geen blijvend geluk in deze
wereld. Terwijl de vrouw de huishoudelijke
taken volbracht, sloeg langs de weg de wre-
de dood onverhoeds toe. De laatste rit naar
de eeuwigheid; in plaats van een blijde
thuiskomst seinde men de droeve mare; va-
der komt niet terug; akelige stonde voor
vrouw en kinderen die met zo'n nieuws

geslagen worden. De droefheid op de pa-
rochie was groot en algemeen want Richard
was door iedereen gekend en gewaardeerd.

God, Gij zijt Heer en Meester van het le-
ven. Ons bloedend hart leggen wij in uw
Vaderhand. Aanvaard het offer van ons
hartebloed. We geloven dat wat voor de we-
reld een ramp is, in uw ondoordringelijke
raadsbesluiten, loon en zegen kan zijn.

Lieve echtgenote, gij waart mijn trouwe
levensgezellin. Uw zorg en kommer voor
mij zijn niet tevergeefs geweest want de
baan is voor mij de weg naar de hemel ge-
worden. Ik dank U voor uw genegenheid
en liefde en draag verder zorg voor ons ge-
zin.

Beste kinderen en kleinkinderen, gij waart
de kroon van mijn leven; voor u heb ik
graag gewerkt en gezwoegd. Eert uw moeder
al de dagen van uw leven en vergeet mij
niet in uw gebeden.

Mijn dank gaat eveneens naar mijn familie-
leden, goede patroons, werkmakers en vrien-
den. Vaart allen wel en bidt voor mij.

De families EECKHOUT, EVERAET, PLAEBE,
SIMOENS,
danken U oprecht.

Namis op zondag 31 januari 1982 om 8 u.

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen Amand Marroyen, Brakel