

Geloofd zij Jezus Kristus.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Sidonie EECKHOUT

weduwe van Mijnheer Arthur DE LOOR,

geboren te St.-Maria-Oudenhove de 1 januari 1870
en godvruchtig overleden te St.-Maria-Lierde
de 9 juli 1959,

versterkt door de genademiddelen van Onze
Moeder de H. Kerk.

Er wordt soms gevraagd naar een schoon gedachtenisprentje. Uw gedachtenisprentje, duurzame vrouw en moeder, hoeft niet schoon te zijn. Uw kinderen en de velen die U van nabij kennen, bewaren als vanzelf het beeld van iemand over wie, niet uit gewoonte, maar in waarheid kan worden geschreven: « Zij was een diepgevolgig en dienstvaardig mens, vol medevoelen met andermans noden ».

Kon ze niet meer ter kerke gaan, bidden bleef toch steeds haar voorname taak, en met elk hoogtij-dragen deed ze gaarne mede.

Deze duurzame overledene was bovendien een diensvaardig mens, want naast de zorg om eigen gezin, hoeveel andere lieve kleinen heeft zij niet verzorgd bij de gelukkige moeders, als een zegen van het christelijk huwelijk. En bij hoeveel vrienden en kennissen is zij bij ziekte of overlast van werk niet een welgekome hulp geweest, dag en nacht was ze bereid om te helpen.

En wanneer zij in haar laatste levensjaren enige welverdiende rust mocht genieten, is ze even minzaam gebleven in haar omgang. Herhaaldelijk was zij te zien bij geburen en vriendinnen van haar oude dag, want zij ging gaarne met de mensen en de mensen gaarne met haar om.

Daarom luidt nu het oordeel van de mensen: Zoon, die in zijn heerlijkheid haar tegemoet treedt: « Voorwaar ik zeg U: wat gij voor een van mijn geringsten hebt gedaan, dat hebt gij voor mij gedaan.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen hebt allen dank om uw genegenheid, gij vooral mijn geliefde schoondochter die samen met uw echtgenoot mij de laatste levensmaanden hebt laten genieten van uw opbeurende en zorgende kinderliefde. Weze het gebed onze blijvende vereniging tot het eeuwige wederzien.

Mochten de vele kinderen welke in hun eerste levensdagen door haar werden verzorgd en ter kerke gedragen, nu als volwassenen af en toe hun handen vouwen tot haar eeuwig heil.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid!

(12 j. afl.)



De families EECKHOUT, DE LOOR,
HUISMAN en BAESKENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitg. V. Lafort, St.-Maria-Lierde