



BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

SYLVIE EECKHOUT

geboren te Welden, den 17 Maart 1860 en godvruchtig
overleden te Bevere-Oud., den 4 Maart 1948,
getroost en gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

Hier werd eene vrouw naar het graf gedragen wier
naam door weinigen was gekend omdat ze afgetrokken
leefde van de wereld.

Haar leven kan samengevat worden in twee woor-
den: bidden en beminnen.

Wat heeft die vrouw gebeden binst haar leven, in de
kerk, thuis, en daar waar zieken leden of stierven.

Wat heeft die vrouwe liefde betoond voor haar God,
voor de priesters en niet het minste voor haar mede-
mensen: alles wou ze wegschenken, zichzelf en al
wat ze bezat. Haar loon zal groot wezen in den Hemel.

Duurbare Familielieden, bij wie ik mijn laatste
jaren zoo rustig doorbrengen kon, ik dank U voor
al de genegenheid, de liefde en de hulp die ik van
U mocht ontvangen. In den Hemel zal ik voort voor
U bidden opdat God U zegene voor tijd en eeuwigheid,

Oh Maria, ik ben altoos uw kind geweest, toon dat
Gij mijn moeder züt.

H. Hart van Jezus, op U betrouw ik! 300 d. afl.

R. I. P.

De Familiën LIEVENS en EECKHOUT;

*Danken U van harte voor uw innige deel-
neming in den rouw en om uw gebeden.*