

Wie God heeft gevreesd moet de dood niet vrezen, want zij zal hem een bron van geluk zijn.
(Eccl. 1. 23)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

ACHIEL EEMAN

echtgenoot van Mevrouw Irma LEEMAN,
geboren te St.-Martens-Lierde de 30 oktober 1906
en godvruchtig overleden te St.-Maria-Lierde
de 1 oktober 1958,
vertroost en gesterkt door de H.H. Sakramenten
der stervenden.

Goede kristen, trouwe echtgenoot, werkte en leefde hij slechts voor zijn huisgezin. In de bloei zijner jaren werd hij door een langdurige ziekte getroffen. Waarom is mijn kwaal zonder hulp geweest? Omdat Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uw Heilige Wil.

In Gods oordeel zullen de rechtvaardigen onwankelbaar staan; ze zullen leven in eeuwigheid en uit de hand des Heren het rijk der glorie en een schone kroon ontvangen.

(Boek der wijsheid)

Duurbare echtgenote, door ware liefdebanden verenigd, hebben wij samen gewerkt; geen offer was u te groot gedurende mijn lijdensdagen: heb dank ervoor. God zal er u voor lonen.

En gij, mijn dierbare zoon, gij weet hoe vader en moeder voor u hebben

gewerkt om u een schone toekomst te verzekeren. Blijf trouw aan uw kristelijke plichten, wees de steun en de troost uwer beproefde moeder en vergeet mij niet in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)



De families EEMAN, LEEMAN,
EEMAN en ROELANDT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitg. V. Lafort, St.-Maria-Lierde