



DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

Georges Joseph EEMAN

weduenaar van Mevrouw
MARIA VAN BREUSEGEM

geboren te Sint-Martens-Lierde op 16 november
1904 en godvruchtig thuis overleden
op 18 maart 1996,
getekend met de ziekenzalving.

Georges is het type dorpsmens van vroeger. "Als gij het uwe doet en ik het mijne, dan zal het goed gaan in de gemeente", heeft hij ooit gezegd. Georges is uit de tijd dat werkloosheid nog niet bestond. Een man deed alles toen. Hij kon dertien stielen. Georges was koewachter, steengraver, duivenmelker, gemeentewerker, kerkhofman, cafébaas, arbeider in de melkerij van het klooster... "Soms hoor je nog verhalen over het vele werk en het vele plezier in de melkerij. Georges Eeman en Maria Van Breusegem werkten er allebei van de vroege morgen tot de middag, proefden er van de liefdesroom en leefden samen lang en gelukkig" (uit 'Lierde Vroeger - de dorpen waarin wij kinderen waren', p. 239).

Sinds Maria's dood (1992) hield Georges rekening met zijn eigen dood. De tijd stond sindsdien stil voor hem. Hij telde de jaren af, elke keer dat hij over zichzelf vertelde. Zijn ouder worden ging - niet onbegrijpelijk na al die jaren - gepaard met vermindering van kracht en ge-

zondheid. Zijn zachte ziel tekende zich des te scherper af in zijn rimpelige gelaatstrekken, in zijn vertraagde gang, in zijn weemoedige ogenblik, in zijn tedere herinneringen en mijmeringen over vroeger. Je luisterde naar zijn zacht gemoed als door een glazig transparant venster van klaarheid en lief talligheid.

Heb jij Georges ooit horen klagen? Ooit zien zuren met een prullemond? Neen toch! Is er iemand die ooit kwaad op hem is geweest? Dan per ongeluk en zeker niet voor lang. Zijn zachte goedheid, zijn eenvoudige nederigheid monden met zijn dood uit in een eeuwigheid van liefde. Tijdens zijn laatste gezegende jaren, veilig geborgen in de mantelzorg van Denise en Fons, wandelde hij voorzichtig heen-en-weer van hier naar ginds waar hij nu is. Als morgen een duif koert in een berk of in een linde dichtbij je huis, als morgen een donswitte wolk voorbijdrijft in de blauwe lucht, versta dan die vredesgroet van Georges die als een goede vader in de hemel is.

**De families EEMAN, VAN BREUSEGEM,
EEMAN en CEUTERICK,**

danken U oprecht voor uw blijken van
christelijke deelneming.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449