

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
Wie leeft in Geloof aan Mij, zal in
eeuwigheid niet sterven. (Joh. II)



Tot vrome gedachtenis van
DE HEER

GERARD EEMAN

echtgenoot van Mevrouw
Maria EEMAN

geboren te St.-Martens-Lierde, de 11 oktober 1908 en godvruchtig overleden in de St. Elisabethkliniek te Zottegem op 30 oktober 1971, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

De families EEMAN, EEMAN,
DE MIL en EEMAN,

danken U oprecht voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Druk. DE VOS, St.-Martens-Lierde

De zielen van de rechtvaardigen zijn
in Gods hand...

De Heer heeft Gerard niet onverwacht
geroepen, maar vond hem steeds bereid
voor het hemels Vaderland.

De betreurde overledene was een gewetensvol man, een harde werker, rechtschapen in handel en wandel, een trouwe vriend. Hij was vooral een diepgelovig mens. De harde slagen van beproeving droeg hij manhaftig; de adel van zijn hart dreef hem eigen leed te ontzien, om de nood van anderen te lenigen en het geluk van zijn evenmens te bevorderen.

Het aandenken van zijn goedheid en van zijn levensoptimisme bewaren allen in zich, die Gerard benaderd en gekend hebben.

Mijn goede echtgenote, lieve kinderen en kleinkinderen, beste familieleden en vrienden, al uw liefde en tederheid voor mij, al uw inspanningen en dienstbetoon, hebben niet mogen baten; ik dank U allen voor uw onbaatzuchtige moeite.

Mijn zusters en broers, zelden waren familiebanden zo nauw met elkaar verstrengeld als de onze; de oudste van ons talrijk gezin keerde naar het Vaderhuis terug. Tot weerziens bij Hem!

Heb dank voor alles.

Heer ontferm U over mij.