

Gelukkig wie leeft en sterft onder de bescherming
van Maria. H. Alphonsius.



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van MEVROUW

HERMINE EEMAN

echtgenote van Mijnheer

Victor De Smet

geboren te St Martens-Lijde de 13 januari 1883 en
aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen
de 2 december 1959.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden
Lid van de Bond van het H. Hart.

God te vrezen is volle wijsheid : godvrezendheid
verheugt het hart, en geeft genoeg en blijdschap
en lengte van dagen. Wie de Heer vreest, die zal het
welgaan in zijn uiterste, en hij zal gezegend worden
ten dage van zijn verscheiden. Eccl. I.

Weent niet over haar die van alle kwellingen vrij
is; mort niet tegen God die ze u ontnomen heeft;
dankt Hem liever ze u zo lang gelaten te hebben.

H. Bernardus.

Alles hier op aarde gaat zo ras voorbij, dat indien
onze geest kon zien en begrijpen, verre van te wenen
over diegenen die sterven om God te gaan aan-
schouwen, wij ons liever over hun geluk zouden
verheugen. H. Theresia, 215e brief.

Dierbare echtgenoot, het afscheid valt hard, Gods
Wil geschiede.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, weest groot-
moedig en aanvaardt het offer in kristelijk geloof en
vertrouwen. Vergeet mij niet in uwe gebeden. God
zegene en beware u allen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)



De familiën

EEMAN, DE SMET,
CAMPEN en
VAN DER MEULEN,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. De Vos