

„Helig Kruis, in Uw schaduw rust en hoop ik.“



DIT IS EEN UITNODIGING
OM TE BIDDEN VOOR
DE HEER

Jan EEMAN

**echtgenoot van Mevrouw
Madeleine DE HENAU**

geboren te St.-Martens-Lierde op 16 mei 1909
en overleden te Wondelgem op 7 oktober 1970
voorzien van de H.H. Sakramenten
„in articulo mortis“.

In alle eenvoud, zorgzaam en vol toewijding,
heeft hij geleefd en onverpoosd gewerkt voor
zijn gezin in liefdevolle harmonische verstand-
houding met zijn gewaardeerde echtgenote.
Samengekomen om de H. Eucharistie te vieren
tot zielerust van hem die ons is voorgegaan,
bidden we vol vertrouwen: „Verhoor ons,
Heer, want liefdevol is Uw barmhartigheid, zie
op ons neer naar Uw grote ontferming.“

Wij zijn immers allen mensen onderweg, elk
uur brengt ons een stap dichterbij de eeuwig-
heid. Het ogenblik van de dood is ook voor
ieder het ogenblik van de waarheid. Dan zul-
len wij inzien hoe vergankelijk de aardse
dingen zijn. Richten wij dan dikwijls onze blik
op het eeuwig Vaderhuis, waarheen ons de
betreunde afgestorvene is voorgegaan.

Dierbare echtgenote, beste dank voor al die
jaren van ons echtelijk leven, in trouwe liefde
zijn we steeds met elkaar verenigd geweest,
aanvaardt dan het zware kruis van mijn heen-
gaan met christen moed en vertrouwen, zoek
steun in het gebed dat ons blijvend met elkaar
verbindt.

Vaarwel, geliefde kinderen en kleinkinderen,
bewaart de onderlinge liefde en bezorgdheid
voor elkaar rondom moeder, eensgezind el-
kaars geluk betrachtend. Vergeet mij niet in
uw dagelijks gebed.

Beste broer, zuster en familie, dank om uw
genegenheid en medeleven, bidt voor mij.
Barmhartige Heer Jezus, geef hem de eeuwige
rust!

**De families EEMAN, DE HENAU,
DE GEETER en SOETENS,**

**getroffen door de blijken van deelneming
in hun rouw, danken U van harte.**

begr. waeyenberghe wondelgem - tel. 51.81.44

CORNELIS-WONDELGEM