

De dood is het einde van de arbeid, de bekroning onzer beproeving, de kroon van ons strijden.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

**JOZEF EEMAN**

zoon van wijlen

Vital en Petronella WATTHE,

geboren te St.-Martens-Lierde de 25 juli 1873 en  
godvruchtig overleden te St.-Maria-Lierde  
de 30 september 1960,  
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten en de  
Pauselijke Zegen.

De hoge jaren zijn een kroon op de  
weg der gerechtigheid gevonden.

(Spreuken XVI 3)

Wat is het leven? Een damp die  
maar een korte tijd zichtbaar is en dan  
verdwijnt. O dood, o groot geheim der  
dood, hoe wel leert gij ons kennen wat  
we maar in de wereld zijn. Heden is  
de mens en morgen is hij verdwenen.

Hij had een vroom en opgeruimd  
gemoed, werkzaam en gediensstig jegens  
de evenmens. Als kristen bracht hij op  
tijd en stond hulde aan zijn Schepper  
door het regelmatig vervullen van zijn  
kristelijke dichten.

Handel nu met mij, o Heer, volgens  
uw H. Wil en dat mijn ziel in uw vrede  
ontvangen worde.

Duurbare familieleden, en gij, mijn  
duurbare vrienden, bij wie ik mijn  
laatste levensjaren in vrede en weder-  
zijdse liefde heb doorgebracht, hebt  
dank voor uw zorgen en genegenheid,  
blijft mij indachtig in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige  
rust. (7 j afl.)



De families EEMAN-WATTHE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw  
blijken van kristelijke deelne-  
ming en danken U.**