

Zalig zij die sterven in de Heer; bij Hem zullen zij rusten, vrij van alle kommer; hun werken immers zijn hen gevolgd. Mis der Overledene



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

Kamiel EEMAN

echtgenoot van **Mevrouw**

Marie Van Petegem

geboren te St Martens-Lierde de 22 februari 1879
en aldaar in de Heer ontslapen de 11 mei 1959.

Gesterkt door de laatste troostmiddelen
Onzer Moeder de H. Kerk.

Onvoorzien doch niet onvoorbereid werd de dierbare overledene bij de Heer geroepen.

Eenvoudig van zeden, voorzichtig in zijn woorden en werkzaam, heeft hij zijn levensdagen in eer en deugd en in de achtung zijner medeburgers doorgebracht. H. Gregorius.

Voor hem is vervuld geworden deze troostende belofte van de H. Geest: die de Heer vreest zal gelukkig zijn op zijn uiterste en God zal hem zegenen op de dag zijner dood. (Matth. 23)

Beminde echtgenote, ik dank U van harte voor al uw zorgen en liefde waarmede gij mij zovele lange jaren omringd hebt. Troost U in uw droefheid, onze scheiding is van korten duur: weldra zien wij elkander weder in de Hemel. Vergeet mij intussen niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)



De familiën EEMAN,
VAN PETEGEM,
MARROYE,
WEBBEGEERT,

danken voor de blijken
van innige deelneming
en uwe gebeden.

Drukk. DE VOS,