

Bewaar in uw geheugen de gedachtenis van een vriend. Eccl. XXXVII  
BIDT VOOR + DE ZIEL

van Mijnheer

## Karel-Lodewijk EEMAN

Oud-Burgemeester der Gemeente St Mart.-Lierde  
geboren te St Martens-Lierde de 8 januari 1872 en godvruchtig in de Heer  
ontslapen te Deftinge, de 17 september 1956, versterkt door de H.Sakramenten.

Denk op het oordeel, want zo zal het ook het uwe wezen : heden ik, morgen gij.  
Eccl. 38.V.23.

Het is aan niet velen gegund tot zulke hoge ouderdom te geraten, zonder ellende en pijn. Hij was een sterke en werklustige man, bezorgd om de voorspoed en het welzijn van zijn familie en iedereen.

De Heer had hem begaafd met een vreedzaam, goedhartig en gedienschtig karakter, ook werd hij door iedereen bemind en geacht en zal zijn gedachtenis in zegen blijven.

Met verdueligheid heeft hij het einde zijns levens afgewacht, daarom smeken wij U, o Heer, ontsla de ziel van uw

dienaar Karel-Lodewijk van alle zondebanden, opdat hij in de heerlijkheid van de verrijzenis opgewekt met Uwe heiligen en uitverkorenen leve, door Kristus onze Heer, amen.

Beminde familie, gelijk ik u hier bemind heb, zo zal ik u blijven beminnen.

Hebt dank voor de goede zorgen die gij mij verleend hebt.

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

De familiën EEMAN  
en WATTEZ,

zeer gevoelig voor de blijken van genegenheid hun betoond bij het afsterven van hun duurzame overledene,

DANKEN U.