

Blijft mijn lot indachtig, want zo ook zal het uwe
eens zijn : heden ik, morgen gij. Eccles. 38-23.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

LADIE EEMAN

geboren te Nederbrakel, de 3 Juli 1864 en godvruchtig overleden te St. Martens-Lierde, de 3 October 1951, voorzien van de laatste Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Gelukkig is de mens die met naastigheid zijn plichten kwijten met moed en onderwerping het lijden verdraagt hetwelk de Heer Hem overzendt ; want het eeuwig leven zal hij tot loon ontvangen.

De dood, die zij allengskens zag naderen, verschrikte haar niet, maar versterkt door een vast vertrouwen op God, aanvaardde zij die met een volkomen onderwerping aan de heilige Wil Gods en ontsiep zacht in den Heer.

Beminde kinderen en kleinkinderen, bewaart mijne gedachtenis in uw geheugen : door uw liefde en zelfopoffering hebft gij mijn lijden verzacht. Hebt dank, de Heer zal het u honderdvoudig vergelden. Blijft steeds getrouw aan uwe christelijke plichten, daar alleen ligt het geluk voor tijd en eeuwigheid.

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!
300 dagen aflaat.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 dagen aflaat.

R. I. P.

Druk Victor Van Nieuwenhove, Geraardsbergen.

De familie EEMAN,
De familie MAROY,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.