

Eenmaal zal dit vernederd lichaam weer verrijzen.



**Gedenk in uw gebed de ziel**

van de heer

**LOUIS EEMAN**

OUDSTRIJDER 1940-1945

echtgenoot van mevrouw

**IRMA HAEGEMAN**

geboren te Deftinge op 17 februari 1913 en schielijk overleden te St -Martens-Lierde op 5 mei 1969, in het uiterste gezalfd met de H. Olie en voorzien van de pauselijke zegen.

Zijn leven was getekend door het lijden. Jaren lang droeg hij met bewonderenswaardig geduld de slepende ziekte tot de dood hem plots er kwam van verlossen. De rechtvaardige Rechter zal hem thans het loon geven voor zijn goede werken.

Mijn dierbare echtgenote en kinderen, van harte dank ik u om de goede zorgen tijdens mijn langdurige ziekte en om uw oprechte genegenheid en toewijding. Zoek uw troost in het gebed, zo kunt gij mij nog verder uw liefde betuigen en daadwerkelijk helpen om in te gaan in het eeuwig geluk.

Mijn talrijke vrienden, mag ik ook van u verwachten dat gij mij niet in de steek laat, nu het graf ons van elkander scheidt? Bid voor mij opdat God mij genadig weze bij het oordeel.

Heer geef hem de eeuwige rust  
en het eeuwig Licht verlichte hem.

Uitg. Raf Cromphaut, St.-Martens-Lierde

De familiën **EEMAN, HAEGEMAN,**  
**VAN DE PONTSELE, CEUTERICK,**

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hun betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene*

**DANKEN U OPRECHT.**