

Wil met uw gebed naar het hemels
Vaderhuis geleiden de ziel van

DE HEER

Louis EEMAN

weduwnaar van Mevrouw

Hermine DE GEETER

geboren te St.-Martens-Lierde op 25
maart 1880 en er zacht in de Heer ont-
slapen op 24 januari 1971, gesterkt door
het Sakrament der zieken en de Pause-
lijke zegen in het stervensuur.



De familiën EEMAN, DE GEETER,
CARYN en FLAMEE,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. DE VOS, St.-Martens-Lierde

God, wij danken U omdat wij ons va-
der zolang bij ons mochten houden, als
de hand van eenheid onder heel het
gezin. Wij danken U, omdat hij zo goed
was voor ons, zo werkzaam, zo vriende-
lijk en gedienschtig tegenover iedereen.
Door zijn voorbeeld en zijn woord heeft
hij ons opgevoed trouw aan het geloof
dat hij zelf meekreeg van zijn ouders,
begrijpend en geduldig ten opzichte van
de anderen.

Heer, beloon hem voor al dat goede
dat hij deed. Reken hem zijn zwakheden
niet aan, maar houd vooral rekening met
zijn oprecht goede bedoelingen. Laat hem
delen in uw heerlijkheid.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen,
ik dank U om uw genegenheid en toe-
wijding, vooral tijdens mijn laatste da-
gen. Blijf van elkaar houden, helpt el-
kaar verder door dit leven in onderlinge
oprechte genegenheid door dit leven op-
dat wij allen eens voor altijd weer samen
zijn bij de Heer.

Beste vrienden en geburen, een laatste
vriendendienst verwacht ik van u. Bid
voor mij en help mij door uw offer en
gebed om deel te krijgen in de heerlijk-
heid van Kristus onze verrezen Zaligma-
ker.

Heer, geef hem de eeuwige rust.
En laat het eeuwig licht hem verschijnen