

*Deuren dicht. Gordijnen toegeschoven.  
En heel ver boven de daken iets van vrede.  
Dat komt nooit terug.*



## Maria EEMAN

weduwe Gerard EEMAN

Sint - Martens - Lierde, 28 augustus 1901  
Zottegem, 10 februari 1995

omringd door liefde  
gesterkt door de ziekenzalving

---

Namis op zaterdag 4 maart om 9 uur.

*Moeder,*

nu ga jij hier  
voorgoed vandaan

de pijn voorbij  
van toen heel jong  
je moeder stierf  
Paul je zoon  
vader in 1971

ook het mooiste  
je liefde  
je glimlach  
je dank  
drie parels van wijsheid  
die je sieren

alles tussen ons  
is tederheid geworden

*Mémé,*

aan de hand van het voorjaar  
zien we je wuiven  
achter sluiers  
in het licht

de dagen met jou  
die onuitspreekbaar zijn  
bewaren we in het hart  
als rozen van dank

wat zijn we groot geworden  
dank zij jou

de families Eeman, Eeman, De Mil en Eeman  
danken voor je blijken van deelneming.