

Een goede dood is de ingang tot het eeuwig leven.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Maria - Catharina EEMAN

Weduwe van Mijnheer

Emiel MACHTELINCKX

geboren te St.-Martens-Lierde op 10 februari 1870
en godvruchtig overleden te St. Maria-Lierde,
op 7 november 1957.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke zegen „in articulo mortis“.

Lid van de Confrerie van het H. Hart
en andere godsdienstige genootschappen.

Moeder verliezen, al is ze hoog bejaard,
weegt zwaar voor 't minnend kinderhart!
Doch in de pijn der scheiding zeggen we:
„ Heer, heb dank voor zu'k een moeder, heb
dank om haar zo lang behoud “.

Van kindsbeen af, leidde de duurzame over-
ledene een vreedzaam en stil leven, leerde
God vrezen, was vol opoffering voor haar
huisgenoten en vond groot genoeg in het
bezoeken van Gods huis. Ken ze niet meer
ter kerke gaan, bidden bleef toch steeds haar
voornaamste taak, geen enkele hoogdag kon
worden gedragen of ze deed er aan mede.

Wijl ze zich n'et geschaamd heeft over haar
Goddelijke Meester in de Eucharistie, mag
ze vertrouwen dat Hij nu ook de schatten
zijner liefde voor haar zal openen en haar
voor eeuwig tot de zijnen zal nemen.

Bemide kinderen, steeds heb ik voor U ge-
zorgd. U kristelijk opvoeden en U gelukkig
zien was mijn vurigste wens. Onthoudt de
wijze lessen en volgt de voorbeelden na van
vader en moeder.

Blijf elkaar beminnen en steunen, uw ouders
waken en bidden voor U van uit de hemel.
Hebt dank voor uw tedere zorgen, gij vooral
Floride, om uw opbeurende en zo goed zor-
gende kinderliefde, waarvan ik in mijn oude
dag ten volle heb mogen genieten. Vaartwel
duurbare familieleden en kennissen, gedenkt
mij allen in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
300 d. afl.



Uw gebed tot lansenis van de ziel van
onze dierbare overledene en uw deel-
neming in onze droefheid hebben ons
gevoelig getroost.

Wij danken U daarvoor van harte :

De familiën EEMAN, MACHTELINCKX,
WATTÉ en BAUWENS.

Uitg. L. Surdiacourt. Ste Maria-Lierde.