



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

## Marie EEMAN

weduwe van de heer Henri VEKEMAN

Geboren te Marchienne-Au-Pont  
op 3 april 1922 en godvruchtig thuis  
overleden op 10 april 2003.

De namis wordt opgedragen op zaterdag  
10 mei 2003 om 17.30 uur in de parochiekerk  
te Sint-Martens-Lierde.

De familie dankt u voor uw aanwezigheid  
en uw blijken van medeleven.

*Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49*

Lieve ma,

Nu we afscheid van je nemen, kijken we nog  
even terug op je rijkgevulde leven.

Als jonge vrouw moest je kiezen tussen een  
veelbelovende vaste baan in de grootstad of het  
onzekere beroep van zelfstandige in Lierde.

Het was hard werken. Je kreeg er niet alleen de  
zorg voor oudere familieleden bij maar ook het  
wel en wee van een gezin met drie kinderen.

Van zorgen bleef je niet gespaard. Je werd op  
jonge leeftijd weduwe en je was niet vrij van  
gezondheidsproblemen.

Je groot doorzettingsvermogen en je geloof  
brachten je er telkens doorheen zodat je met  
veel zelfvertrouwen ons en jezelf weer de moed  
gaf om door te gaan.

De zwaarste slag werd je echter toegebracht bij  
het vroegtijdige, onverwachte verlies van uw  
zoon Georges.

Ondanks de vele ongemakken van de laatste  
jaren was je fel begaan met je omgeving en je  
familie in het bijzonder.

Voor de kinderen en de kleinkinderen spaarde  
je de kritiek niet maar toch bleef je iedereen  
met veel aandacht volgen en aanmoedigen bij  
alles wat ze deden.

Als herinnering aan jou bewaren wij ook de  
fijne, mooie momenten van geluk en de diepe  
gesprekken vol levenswijsheid in onze harten.

De laatste dagen waren de moeilijkste: het onzekere  
en het bang afwachten van wat toch komen zou.

Je strijd was lang maar nu is er eindelijk de op-  
recht verdiende rust.

Bedankt ma voor wie je was en wat je voor ons deed.