

*Dank U voor al die mooie jaren.
Dank U voor alles wat je voor ons deed.
Dank U vader en pépé.
We zullen nooit vergeten wat je voor ons bent geweest.*



Als liefdevol aandenken aan
de heer

Michel EEMAN

echtgenoot van mevrouw
Gisèle DE WAELE

Geboren te Sint-Martens-Lierde op
4 augustus 1926 en overleden in het
A.Z. Zusters van Barmhartigheid te Ronse op
26 juli 2002, gesterkt door het Ziekensacrament.

*Lid van het Sint-Martinuskoor Opbrakel
en verscheidene vennootschappen*

De namis zal opgedragen worden in de
parochiekerk Sint-Martinus te Opbrakel
op zondag 18 augustus 2002 om 9 uur.

Michel heeft de Heer gediend in de vreugde van zijn hart, met zijn stem, waardoor hij zovele malen de kerkelijke diensten heeft opgeluisterd. Hij was plichtsbewust; hij rustte niet voor het werk af was. Maar bovenal was hij overtuigd: 'Het is God die wasdom geeft'. Opgewekt wist hij de liefde van allen te wekken, hij bracht vreugde en blijdschap om zich heen: voor huisgenoten en familie, voor bureu en vrienden.

Michel was een man van vrede. Ook toen de beproeving kwam. Lief en leed heeft hij grootmoedig gedragen, gesteund door zijn geloof en door de warme liefde van zijn echtgenote, waar hij dit jaar 50 jaar mee gehuwd was.

Gisèle, jij hebt alles voor mij gedaan wat in je bereik lag. Dank daarvoor.

Lieve Thomas, we hadden samen nog eens een spelletje vier op een rij moeten spelen. Maar het zou me veel plezier doen als je af en toe eens een spelletje ging spelen met mémé.

Lieve Amanda, mijn petekind je hebt al veel verdriet gehad. Probeer nog een beetje te genieten van je vakantie, pépé zal in gedachten bij jullie zijn.

Wees allebei lief voor mémé.