

Een stap is 't maar van wieg tot graf!

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

PAUL EEMAN

zoon van

Gerard en Maria Eeman

geboren te Sint Martens-Lierde, de 18 April 1936 en
aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen, de 21 No-
vember 1950, voorzien van de H. H. Sacramenten
der stervenden.

Lid van de Mannenbond van het H. Hart.

Als een zuivere leliekelk, waarin de frisse morgen
heldere parels dauwt, zo strooiden englenhanden
hemelkorrels in 't reine hart van Paul. En daar
ontkiemde, groeide en bloeide een goudgele oogst :
de oogst van rijke hemeldeugden.

Zijn handel en wandel getuigden rechtzinnig zijn,
goedverstande godsvrucht : dat alles verwierf hem
de genegenheid en het vertrouwen van al degene
die met hem omgingen, doch, vooral in die uren
dewelke hij leed als een martelaar, schonk God hem
een bovennatuurlijke kracht die hem bekwaamde
een onzeglijk lijden met stichtende verduelbaarheid
uit liefde voor de Zaligmaker te verdragen, totdat
een zachte dood, de dood van Gods lievelingen,
een einde stelde aan zovele rusteloze nachten en
lijdensvolle dagen.

Lieve Vader en Moeder, mijn vroegtijdig afster-
ven ontruikt aan uw hart bittere tranen : hebt dank
voor de maandenlange liefdevolle zorgen welke gij
dag en nacht voor mij gehad hebt, ik ga naar de
Hemel, waar ik voor U zal bidden alsook voor mijn
geliefde zusters opdat zij voortaan uw troost, uw
vreugde en steun zouden zijn. Blijft mij intussen
indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geraardsb.

De familiën EEMAN, EEMAN en DE MIL,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.