

Ik geloof de verrijzenis des vleesch en het eeuwig
leven.

Symbolum.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Philippe-Joseph EEMAN,

weduwnaar van

Mevrouw Emma EEMAN

geboren te St. Martens-Lierde, den 11 April 1869 en
aldaar godvruchtig overleden den 12 Maart 1945,
voorzien van de H.H. Sacramenten.

Van krachten uitgeput stierf hij in een gelukki-
gen ouderdom. Den weg der waarheid heeft hij
verkozen, o Heer, uwe geboden vergat hij niet en
was vriend van allen die u vreezen en uw geboden
onderhouden.

Hij heeft zijn brood in ledigheid niet geëten; hij
aanvaardde met volle onderwerping alles wat de
Heer hem overzond; hij bewaarde den vrede in
lijden en beproevingen, hij draagt met zich de over-
tuiging mede als goede vader en onberispelijke
echtgenoot te hebben geleefd en aan zijne kinderen
duurzame lessen en christelijke deugden als erf-
deel achter te laten; hij heeft den goeden strijd
gestreden, nu is zijn loopbaan geëindigd en God
zal op zijn hoofd de kroon der gerechtigheid plaat-
sen.

Lieve kinderen, -duurbare broeder, zusters en
bloedverwanten, vaartwel! Ik dank allen die mij
bijgestaan hebben en door liefdevolle zorgen mijn
lijden hebben verzacht. Bewaart mijn aandenken in
uw hart en weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U. 300 d.
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. »

Dr. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb

De familiën **EEMAN, MAROYE**
en **CARYN,**

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het afsterven van hun teerge-
liefde vader, schoonvader, grootvader, broe-
der, schoonbroeder, oom en bloedverwant.*

DANKEN U.