

Gelukkig die het uur zijner dood gedurig  
voor ogen heeft en zich alle dagen gereed  
maakt om te sterven.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

**REMI EEMAN**

weduwnaar uit eerste huwelijk van wijlen

MEVROUW

**Valerie De Mil**

echtgenoot van Mevrouw

**Leontine MAUDENS**

Geboren te St-Martens-Lierde, de 25 juli 1883  
en godvruchtig aldaar overleden de 18 april  
1957, voorzien van de H.H. Sacramenten.

Hij was een goed, zachtmoedig en vreed-  
zaam man, voorzichtig in zijn woorden en  
recht in zijn handel. Iedereen beminde hem  
en zijn gedachtenis zal in zegening blijven.  
(Job. 1)

Gelukkig de mens die in het uur der dood  
zich de eervolle getuigenis mag geven van  
de wel gekweten plicht: want voor Gods  
oordeel zal hij gerechtvaardigd worden.

Bemide Echtgenote, Kinderen en Kleinkin-  
deren bedroeft U niet gelijk deze die geen  
hoop hebben: de aarde is een ballingschap,  
het leven een doortocht, de Hemel ons va-  
derland. Daar zullen wij in eeuwige vreugde  
elkander wederzien. Blijft intussen elkander  
beminnen, gelijk ik U allen bemind heb.  
Vergeet mij niet in Uwe gebeden, gij vooral  
mijn geliefde dochter kloosterlinge.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl.)

Zoet hart van Maria, wees mijn heil.

300 d. afl.)



De familiën EEMAN,  
MAUDENS,  
DE MIL,  
CARRIJN.

danken voor de blijken van innige  
deelneming en uwe gebeden.

---

Drukk. DE VOS, St-Martens-Lierde.