

† "De Heer keek hem aan en had hem lief".

Een laatste herinnering aan

MIJNHEER

Antoine - Oscar EGGERMONT

Echtgenoot van

Mevrouw Lydie VAN DER HAEGEN

Geboren te Oudenaarde op 5 augustus 1951
en bij een smartelijk ongeval overleden te
Nazareth op 12 september 1977.
Gesterkt door de Heilige Sakramenten.

Zoals op een schone zomerdag een felle donderslag, ons plotseling hevig opschrikt, zo kwam het nieuws over het plotse heengaan van Antoine. Velen waren er door getroffen en konden het maar niet geloven. Niets liet voorzien dat zo onverwachts dit leven hier op aarde een einde zou nemen.

En toch staan we voor de werkelijkheid.

Nu dit hart - dat zo van het leven en van de mensen heeft gehouden - stil gevallen is, bevelen wij, Heer God, deze jonge man in Uw handen.

Dierbare echtgenote, zwaar moet deze onvoorziene slag u treffen. Zonder ook maar een afscheidswoord van mijnenwege, staat ge nu alleen voor zoveel. Ik dank u voor uwegenheid en liefde.

Lieve ouders, dierbare schoonouders en alle familieleden, mijn heengaan doet u pijn, u

hebt verdriet, maar door uw tranen heen, bidt voor mij en bemint elkander.

Mijn beste vrienden, 't was soms heel gezellig ondereen.

Allen om alles, dank u, vaarwel en blijf mij gedenken met een vroom gebed.

De Heer geve hem de eeuwige rust!

Mevrouw Antoine - Oscar EGGERMONT,
geboren Lydie VAN DER HAEGEN,
zijn echtgenote ;

Mijnheer en Mevrouw
Kamiel EGGERMONT - DE CUBBER Lea,
zijn ouders ;

Mijnheer en Mevrouw
Paul VAN DER HAEGEN - VAN DEN ABEELE
Mariette,
zijn schoonouders ;

Mijnheer en Mevrouw
Oscar EGGERMONT - VAN DE KERCKHOVE
Leontine,
zijn grootouders ;

Mijnheer en Mevrouw
Johan VERRETH - VAN DER HAEGEN Nelly,
Mejuffer Annie VAN DER HAEGEN,
zijn schoonzusters en schoonbroeder ;

De families EGGERMONT, VAN DER HAEGEN,
DE CUBBER en VAN DEN ABEELE,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming hen betuigd in hun
rouw.

Drukkerij De Burck, Gavere