

†

VROOM AANDENKEN AAN

Mevrouw NATHALIE EGGERMONT

echtgenote van de Heer
ALBERT VAN GLABEKE,

geboren te Waarschoot op 4 januari 1897 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde op
27 februari 1975, gesterkt door de Sacra-
menten der zieken en de Pauselijke Zegen.

—o—

Op een dag die niemand voorziet, vallen de
levenskrachten stil; dan is de strijd gestre-
den en de taak volbracht. Zalig de mens, die
naar de Heer zijn hart heeft gericht en op
Hem zijn vertrouwen heeft gesteld; die Zijn
Wil heeft aanvaard in wel en wee en zich
heeft gereed gehouden voor de grote ont-
moeting; geen angst zal hem aangrijpen,
want hij weet dat de Heer op hem wacht
en hij niet zal teleurgesteld worden.

In die levenshouding heeft Nathalie geleefd.
Zij was in haar eenvoud en oprechtheid
een goed mens. Vriendelijk en voornaam,
werkzaam en betrouwbaar, werd zij geacht
en bemind door hen in wiens dienst zij
stond. Teder en verdraagzaam, was zij heel
en al zorg en toewijding voor haar echtge-
noot. Haar geloof was geen ijdel woord,
maar zij heeft het beleefd in het gebed en

de H. Mis die zij gaarne bijwoonde. Tijdens
haar ziekte vond zij sterkte in de eucharis-
tie.

Mijn dierbare echtgenoot, onze scheiding is
maar tijdelijk, ik blijf met u in liefde ver-
bonden, zoek uw troost bij God en bid voor
mij.

Mijn dierbare familieleden en vrienden,
weest goed voor Albert en blijft mij geden-
ken in uw gebeden. Aan allen die mij bij-
stonden, zeg ik oprechte dank.

Barmhartige Jezus, maak haar voor altijd
deelachtig aan de vreugde van uw rijk.

—o—

Mijnheer Albert VAN GLABEKE,

haar echtgenoot;

De families EGGERMONT-MONTAGNE en
VAN GLABEKE-DE WEERDT

danken U voor de blijken van deelneming
en uw gebeden.

Drukk. Vanderhaegen Kruishoutem