

Mijn kinderen, ik heb U al
wat 'k geven kon, gegeven :
mijn werkzaamheid, bij dag en nacht
mijn liefde en ook mijn leven.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

MARIE, ELODIE ELAUT,

WEDUWE VAN MIJNHEER
RENÉ, PROSPER TEMMERMAN,

geboren te Scheldewindeke, de 12 juni 1896
en overleden te Oosterzele, de 16 april 1966,
voorzien van de laatste H. H. Sakramenten.

Hoewel we diep bedroefd zijn over 't heengaan van onze geliefde moeder, toch blijft haar nagedachtenis ons een zoete troost. Ze was immers een diep kristelijke vrouw en een toegewijde moeder. In vertrouwen op Gods voorzienigheid heeft ze haar schoon oezin groot gebracht. Wij buigen met diepe verering voor de nederige heldhaftigheid waarmee deze moeder haar leven lang heeft gewerkt en gezorgd, gewaakt en gebeden, geofferd en geleden. Hoe heerlijk zal de gloriekroon zijn welke God haar voorbehoudt.

Goede God, geef haar die we zo liefhebben de vreugde U te zien en te bezitten. Wil indachtig zijn haar overtuigend geloof, haar onwankelbaar vertrouwen in U en vooral haar grote liefde tot haar familie en tot de naaste.

Vaartwel, geliefde kinderen en kleinkinderen, dankt met mij God om de vele genaden in dit leven van Hem ontvangen, en wanneer voor u dagen van beproeving komen, dat mijn beeld u dan voor de oest come en onderwerpt U nederig aan Gods wil. Dank voor uw grote liefde en bidt voor mijn zielerust.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

— R. I. P. —

Mijnheer en Mevrouw Marcel BUYSE-TEMMERMAN en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Robert D'HAENE-TEMMERMAN en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Gilbert VAN WETTER-TEMMERMAN ;
Mijnheer en Mevrouw Emiel DE BOOSE-TEMMERMAN en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Gerard TEMMERMAN-DE GRAEVE en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Julien DE BLOCK-TEMMERMAN en kinderen ;

De familie ELAUT ;
De familie TEMMERMAN ;
De familie DE PAUW ;
De familie VAN DAMME.

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.