

Heer, uw Wil geschiede op aarde als in den Hemel.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

**Yvonne Marie ELAUT**

**Echtgenote van de Heer**

**Kamiel VLAEMINCK.**

Geboren te Le Havre (Frankrijk) de 19 februari 1919 en godvruchtig overleden te Borsbekerke de 31 oktober 1972, versterkt door het H. Oliesel.

**Lid van de H. Hart Bond. De Boerinnengilde.  
De Bond der Gepensioneerden.**

Zoals de duurzame overledene geleefd heeft, zo is zij ook naar de Heer teruggegaan; kalm en gelaten, geheel aan haar God overgegeven is zij plots zacht van ons gescheiden, om beloofd te worden voor het vele goede dat zij gedurende haar korte levensloop hier op aarde heeft gedaan.

Haar leven was een liefdevolle toewijding aan hem die O. L. Heer haar gaf. Zij was voor haar man de steun en de kracht, die alles met de daad en zonder veel woorden goed wist te maken. Als oudste uit een kroostrijk gezin, was ze als een nieuwe moeder voor haar zusters en broeder, toen de ouders overleden waren. Het leven kan zwaar zijn, maar liefde en trouw maken het licht en schoon.

Beminde echtgenoot, ik dank U voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Wij hoopten nu, na

onze arbeid een rustig leven te kunnen doorbrengen. De goddelijke voorzienigheid heeft er anders over beschikt. Buigen wij deemoedig het hoofd voor zijn H. Wil.

Beminde broeder, zusters, schoonbroeders, schoonzusters en familieleden, de Heer zegene U. Dat ik U vervulle met liefde jegens elkaar, zoals ik altijd vol liefde was voor U. Bid voor mij.

De 4 akten voor de overledene.



De families ELAUT,

VLAEMINCK,

LEBAILLIF

en

VERHOEVEN.

**DANKEN U innig voor uw bliken  
van deelneming.**

---

**Druk. De Toren, Herzele**