

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

Emelie ELEBAUT

weduwe van de Heer Georges PAEME,

geboren te Elst op 19 december 1904 en
godvruchtig overleden te Maarkedal-
Nukerke op 25 juni 1981, gesterkt door
Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Moedig is onze moeder door het leven
gegaan met een oprechte geloofsovertuiging
die haar sterkte in alle wederwaardigheden
en haar kracht gaf tot opbouw van haar ge-
zin. Haar vreedzame verschijning, verzorgd
voorkomen en opgeruimd gemoed verheugden
het hart van haar kinderen en brachten
welbehagen bij allen die haar ontmoetten.
Elk woord dat ze sprak en elk werk dat
ze deed was voor ons een zegen van goed-
heid. In grote eerbied bewaren we met
dankbaarheid het beeld van onze moeder
die stil en eenvoudig, dienstbaar en zelf-
vergeten door het leven is gegaan. Samen

met vader heeft ze zich steeds ingezet om
ons een degelijke en kristelijke opvoeding
te geven en de kruisen van het leven edel-
moedig en geduldig te dragen.

De laatste levensmaanden werd ze licha-
melijk beproefd, waardoor ze werd aange-
wezen op andermans hulp. De herinnering
aan onze goede moeder en de hoop op haar
eeuwige thuiskomst stelpen onze tranen en
verzachten ons harteleed.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik zeg
u dank voor uw eerbied en genegenheid en
voortdurende bezordheid om mij.

Dierbare familie en kennissen, gunt mij
uw gebed als een laatste blijk van uw ge-
negenheid. Lieve Zusters en verpleegsters
van het ziekenhuis en rusthuis, hartelijk
dank voor uw zorgzame toewijding.

H. Jozef, patroon van de stervenden, b.v.o.

Namis : zondag 26 juli te 8 uur.

De families ELEBAUT, VAN CAUWENBERGHE,
danken U oprecht voor uw blijken van
PAEME, VERHAEG.
kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel