

Als ge verdrietig zijt
kijkt dan opnieuw in uw hart
en ge zult zien dat ge weent
omdat u vreugde schonk.



Dit weze een blijvend aandenken en ook een
uitnodiging om te bidden voor de zielerust
van de Heer

Paul ELEBAUT

weduwnaar van **Camilla DE LANGE**,

geboren te Zegelsem op 13 juli 1904 en god-
vruchtig overleden in het O.L.V. Hospitaal te
Oudenaarde op 28 januari 1981,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart.
Bestuurslid van de Bond der Gepensioneerden.
Lid van alle godsdienstige genootschappen.

« Ik ben de verrijzenis en het leven,
wie in Mij gelooft zal leven
ook al is hij gestorven ».

Deze troostende woorden van de verrezen Heer
Jezus moeten ons sterkte en steun geven in
dit uur van beproeving.

Nu deze goede man, na een pijnlijke ziekte,
ons ontvallen is komt zijn beeld en zijn
leven klaarder en levendiger voor de geest
te staan dan voorheen.

Paul was een eenvoudige, goede en brave
man. Vroegtijdig verloor hij zijn echtgenote
en bleef hij alleen achter met de zorg en de
opvoeding van zijn kinderen.

Als landbouwer heeft hij, in moeilijker levens-
omstandigheden dan nu, veel en hard moeten

werken op de boerderij en zorgen dat alles
verder ging.

Gelukkig heeft hij vrij vlug mogen rekenen
op de hulp, de steun en de medewerking van
zijn kinderen.

Hij heeft het grote geluk gekend zijn laatste
levensjaren te kunnen en te mogen doorbrengen
in de gezellige en hartelijke sfeer van
het gezin van een van zijn kinderen. Hij was
er blij en gelukkig en dankbaar voor zoveel
liefde en toewijding.

Als gelovig en christelijk mens wist hij zich
met de natuur en met God verbonden. In
zijn pijnlijke ziekte heeft hij leren Gods wil
te aanvaarden en zonder morren of klagen
heeft hij zijn kruis en lijden gedragen.

Wij geloven dat God hem zal opnemen samen
met zijn echtgenote in de eeuwigdurende gelukzaligheid van alle engelen en heiligen.

Hij ruste in de vrede van de verrezen Heer.
Gij allen die goed voor hem zijt geweest,
weest nu getroost dat hij nu verder met u
verbonden leeft door de band van Gods liefde.

De families ELEBAUT, DE LANGE, VAN DEN
DAELE, DE STAERCKE, ASSEZ,
danken U voor de blijken van kristelijke deel-
neming.

Begravenissen Amand Marroyen, Brakel.