

God is Liefde. Wie in de Liefde blijft, blijft in God en God in hem.



DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

THERESIA - LOUISE ELEBAUT

echtgenote van de Heer

ALFONS ASSEZ

geboren te Zegelsem op 13 april 1901 en godvruchtig overleden in het O.L.V. Hospitaal te Oudenaarde op 28 oktober 1977, bediend met de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de Bond van het H. Hart en van alle godsdienstige genootschappen.

Haar zwakke gezondheid en lange ziekte hebben niet belet dat het heengaan van deze dierbare overledene toch nog diepe treurnis heeft verwekt. Niet zo dramatisch als een plots afsterven; maar niettemin een afscheid dat ons aanspreekt in zijn droeve werkelijkheid: alweer een parochiaan die uit onze gemeenschap is heengegaan.

Allerheiligen en Allerzielen zijn hoogtepunten van kristelijke gemeenschap. Allen samen zijn we Kristus' Lichaam, de Kerk van God. Alle ledematen zijn broeders en zusters in Kristus, allen zijn kinderen van de zelfde Vader. Allen zijn we medeertgenamen van het goddelijk Verlossingswerk. God blijft in ons als we blijven in Hem. We delen zijn goddelijk Leven reeds hier op aarde langs de Liefde en de sakramenten. We zullen dat goddelijk Leven in eeuwigheid erven, als we nu in alles God trouw blijven aanhangen.

Beminde echtgenoot, treur niet om dit afscheid, het is geen vaarwel. Ik bid voor u en wacht op u in de Hemel waar we elkaar terug gaan ontmoeten voor altijd.

Lieve kinderen en kleinkinderen, beste dank voor uw liefdevolle zorgen vooral tijdens mijn ziekte. Verdubbelt nu uw liefde voor vader en zorgt goed voor hem. God zal het u lonen.

Namis op donderdag 24 november te 19 uur.

**De families ELEBAUT, ASSEZ, VAN DEN DAELE,
DE RUYVER en VAN DEN BERGHE,**

danken U voor de blijken van deelneming.

Drukk. L. De Ruyver, Brake.