

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

FRANCIES ELET

weduwnaar van Mevrouw
Angeline DE VOS,

geboren te Oprakel de 6 december 1881 en er
godvruchtig overleden de 24 februari 1961,
gesterkt door de HH. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Lid van het genootschap van S. Franciscus
Xaverius en andere godsdienstige verenigingen.

Een man is van ons weggegaan die in onze her-
innering nog lang zal blijven voortleven, omwille
van zijn diep geloof, zijn werklust en zijn levens-
vreugde.

De wederwaardigheden van het leven heeft
hij blijmoedig gedragen: in alles zag hij Gods
vaderhand, die hem met alleswetende liefde be-
zocht.

Zijn hand was hard van eelt,
zijn hart was zacht en goedig,
maar machtig ook, manmoedig,
getrouw en onverdeeld.

Hij was rechtzinnig in
zijn daden en gedachten,
hij schraagde op mannenkrachten
zijn schone huisgezin.

Zo leefde en stierf de man
die stoere arbeid minde;
de hemel moet hij vinden,
die zo schoon leven kan.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, wat
een vreugde, wat een geluk was het voor mij
u allen liefdevol rond mijn ziekbed geschaard
te zien. Hebt dank voor uw genegenheid en voor
uw tedere zorgen, gij vooral mijn goede doch-

ter Martha. In de hemel zal ik u allen bijstaan
door mijn gebed, zoals ik het op aarde, samen
met moeder zaliger, gedaan heb door mijn ar-
beid en mijn voorbeeld. Beminde broeders, zus-
ters, alle familieleden en vrienden, blijft aan mij
denken in uw vurige gebeden. Mijn lieve doch-
ter, die u aan de Heer hebt toegewijd, wees mij
indachtig bij uw goddelijke Bruidgom. Tot
weerziens in de eeuwige zaligheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.



De families ELET, MORRE, DE VOS
en VANDERMAELEN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

De Croo, Oprakel.