

Hier vinden we geen vaste woon, maar zijn
op weg naar een blijvende....



**VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER**

Albert-Joseph ELET

zoon van wijlen **Francies Elet** en **Maria De Vos**

geboren te Oubraker op 12 maart 1916 en over-
leden in de kliniek te Zelzate op 23 februari
1970, bediend van de HH. Sacramenten der
zieken.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

Het leven van de mens is hier een aantal
jaren op de wereld doorbrengen. Veel goede
maar nog meer kwade dagen beleven ; vurig
verlangen en streven naar geluk zonder het
ooit volkomen te grijpen.

De Heer zegene u ;
Hij tone u zijn aanschijn
en ontferme zich over u ;
Hij wende zijn gelaat naar
u toe en geve u zijn vrede.

Dierbare zusters, broers, schoonbroers, schoon-
zusters, neven en nichten, blijft mij gedenken
in uw gebed.

De families ELET-DE VOS,
danken U voor de betoonde **genegenheid**.

Uitg. S. GYSELINCK, Oubraker.