

Hij hield van 't werk gelijk een man
van bidden als een kristen ;
waarvan weinigen wisten
van « bid en werk » daar wist hij van. G.G.

†

BID GOD OM VREDE VOOR

de Heer

Alfons ELET

echtgenoot van Mevrouw

Martha DE CUBBER,

geboren te Oprakel op 5 september 1891 en
er schielijk overleden op 10 augustus 1973,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Opgeëiste oorlog 1914-1918.

In een schoon en vroom gezin zag vader
het levenslicht. Door kristene deugd van zijn
ingooede ouders, was Alfons voorbereid op
een hard leven, getekend met het kruis van
de beproeving, gestaald door werk en zorgen,
maar gedragen door een kristen geloof en
godsdienstzin. Schier ongemerkt is hij van
ons heengegaan.

In de schoonste jaren van zijn jeugd werd
Alfons opgeëist, zoals vele van zijn landge-
noten, om ver van huis, in kwijnende hon-

ger, ziekte en afmattend werk, zijn schoon
leven af te takelen. Alléén de sterksten
hebben het overleefd. Vroegtijdig is hij, ge-
knakt en getekend door die oorlog, vroegtij-
dig op pensioen moeten gaan. In al zijn
toegewijde zorg werd die oude dag over-
schaduwd door de blindheid van zijn vrouw.
Uiteindelijk is hij zacht en vredig overge-
gaan naar de eeuwige rust en vrede.

Dierbare echtgenote en kinderen, ik dank
U allen en voor alles. Weest de troost en
steun van moeder en leeft verder in vrede
en vriendschap onder elkaar.

Mijn makkers en burens, die mij gekend
hebben, mijn oprechte dank voor alle goede
diensten.

Tot weerziens bij de Heer !

De families ELET, FELIX, DE CUBBER,
HIMSCHOOT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijselinck, Oprakel