



Dit beeldeke weze voor ons allen een signaal
van het verrijzen en van het heerlijk eeuwig

leven van
DE HEER

André-Alfons-Jozef ELET

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VAN DER LINDEN

geboren te Oprakel op 12 januari 1917 en bij
een vreselijk ongeluk aan de zijnen ontrukt te
Ronse op 20 december 1966, voorzien van het
H. Oliesel en de Pauselijke Zegen

Oudstrijder - Krijgsgevangene 1940-1945

Op weg naar het werk waar hij de dagelijkse
boterham voor vrouw en kinderen ging verdienen,
is vader niet meer naar huis teruggekeerd
maar heeft hij zich naar het eeuwige tehuis
van God begeven.

Wij zijn zeer geschrokken door deze onver-
wachte roep van God, maar wij buigen ons
hoofd voor Gods heilige wil.

In een diep christelijke familie opgegroeid
heeft deze man zich tot het laatste moment
ingezet om zijn gezin schoon te kunnen groot
brengen.

Op het werk was hij een beste makker die
ernstig en luimig kon zijn als het paste en
een steun was voor menig vriend.

In de huiskring was hij de zorgzame vader
die hield van huiselijkheid en gezelligheid.

Zijn heengaan uit ons midden brengt dan ook
een grote leemte, maar in onze gedachten en
in ons hart behoudt hij een ereplaats.

Wij bidden God dat hij hem bij zich een
plaats van rust en vrede geve. Het is de dag
vóór Kerstmis, het jaarlijkse feest van Kristus'
komst naar de mensen. Dit jaar is Kristus onze
vader komen halen.

Zelf heeft hij in zijn leven zoveel trainen
vol mensen zien vertrekken, nu is hij zelf mee
naar de eindbestemming der mensen: naar
het hemels geluk bij God.

Heer geef zijn ziel de eeuwige rust.



De families ELET, VAN DER LINDEN, DE VOS,
DE CUBBER.

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en
DANKEN U

Drukk Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel